



ΚΥΡΑ

**ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 50 ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΘΕΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (Η ΠΙΟ «ΑΤΑΚΤΗ»)
ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΦΡΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ...**

Οι 12 Θεοί του Ολύμπου την έβαλαν υπεύθυνη για την ομορφιά των παραλίων, εδώ στη θερινή τους κατοικία και αυτή έδωσε τον καλύτερο της εαυτό για να τους ευχαριστήσει για την τιμή, προσφέροντας τους 1 μεγάλη δαντέλα 6 παραλίων με κρυστάλλινα σμαραγδένια νερά, σμιλευμένη με εμπνευσμένη ρυμοτομία και αρχιτεκτονική που όμοια τους δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.

Αν και οι 12 Θεοί το βρίσκουν υπέροχο, μισεί που η ΔΑΝΑΗ με τη βλάστηση της έχει τόσο στενή επαφή με τα γαλαζοπράσινα νερά της, κατεβαίνοντας «με θράσος» ως τις αμμουδιές της.

Κρυφά λοιπόν με το μαγικό της ραβδάκι δίνει καθημερινά τον αγώνα της για «περισσότερο γαλάζιο και θάλασσα» στην περιοχή, ανεβαίνοντας όσο μπορεί ως τα δάση της ΔΑΝΑΗΣ.

Φιλάρεσκη, κοκέτα, περνάει πολλές ώρες μπροστά στον κοραλοκαθρέφτη της, της αρέσει να παίζει πολύ με τα δελφίνια της, να θαυμάζει τις αποχρώσεις που δίνει ο ήλιος στην επιφάνεια των νερών της. Είναι κολλητή με τον Θεό του κεφιού

Διόνυσο (πρωτοστατεί στα πάρτι του, αναστατώνοντας με την ομορφιά της θεούς και ημίθεους).

Αρέσκεται να φλερτάρει με τους κενταύρους της ΔΑΝΑΗΣ, έτσι για να της την σπάει, και όταν δεν ασχολείται με αυτή τη «θεότητα των γαϊδουράγκαθων» της αρέσει να κάθετε με κλειστά μάτια κόντρα στο αιγαιοπελαγίτικο αεράκι και να αφήνεται να της ανεμίζει ο θεός Αίολος το ξανθό μαλλί της...

ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΣΥΓΚΙΝΗΣΕ:

«Απέραντο γαλάζιο» του Lyc Berson γιατί είναι γυρισμένη στα κρυστάλλινα νερά της στο Αιγαίο!

ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ:

Μαζί με τις γοργόνες εύχεται να ανοίξει κάποιος γι' αυτές ναό «Hondos Center» στο βυθό της θάλασσας...

